

Berlin-Oranienplatz Mülteci Protesto Kampı

30 Ekim, 2012

Yeter artık! Direniş zamanı!

Mültecilerin ülkelerinden eğlence olsun diye kaçmadıklarının farkına varılması gerekiyor. Kaçma sebepleri çok ciddi; politik işkence veya bazen hayatı tehlike oluşturan sosyal durumlar gibi. Barış içinde ve özgürce yaşayacaklarını umut ederek, ülkelerinden kaçmak için çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya geliyorlar, bütün hayatlarını, arkadaşlarını, ailelerini geride bırakarak.

Berlin Oranienplatz'da, mülteciler diğer şehirlerdeki mülteci çadırları ile dayanışma içinde bir mülteci çadırı kurdular. Almanya'da mültecilerin maruz kaldığı insani olmayan koşulları burada gece gündüz protesto ediyoruz. İnanıyoruz ki; bu muamelenin nedeni ırkçı tutumlar, kolonyel/sömürgeci adaletsizliğin devamı ve mültecilerin ülkelerinin sömürsü ve politik propoganda.

Bütün mülteci ve sığınmacılarla dayanışma içinde, somut olarak aşağıdakileri talep ediyoruz:

1. Sınır dışı edilmeyi durdurun!

Sınır dışı etme ırkçı kolonyel dönemden kalma eski bir uygulama. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nin Cenevre Sözleşmesi'ne göre bir mülteci hayati ve özgürlüğü tehlikeye girecek bir ülkeye gönderilerek sınır dışı edilemez. Fakat Avrupa kalesinin stratejileri ve Almanya'nın sınır dışı etme uygulamaları ile bir çok mülteci özgürlüklerini ve yaşamlarını kaybediyorlar. Biz bu nedenle, bütün sınır dışı etmelerin derhal durdurulmasını ve sığınma hakkının hayata geçirilmesini talep ediyoruz!

2. Residenzpflicht (mültecilerin bir ilçede kalma zorunluluğu) kaldırılın!

Bu yasa mültecilerin kendi Landkreis'lerinden (kayıtlı oldukları bölgeden) ayrılmalarını yasadışı hala getirerek özgürce hareket etmelerini engelliyor. Para ve hapis cezası yoluyla, bu yasa mültecilerin başka Landkreis'lardaki akrabalarını görmelerini engelliyor. Bu yasa da Alman kolonyel mirasının bir parçası. Emperyalist istilacılar tarafından istila edilen bölgelerdeki yerlileri bastırmak için bulunmuş bir uygulama. Alman federal cumhuriyeti, bu yasayı (eski) sömürgeleştirilmişler üzerinde hala uygulayan tek (eski) kolonyel devlettir. Bu yasa mültecilerin tecrit edildiğini ispatlıyor ve Birleşmiş Milletler'in Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 13üncü maddesi-her insan sınırsız hareket özgürlüğüne sahiptir- ne rağmen hareket özgürlüklerini kısıtlıyor.

3. Bütün mülteci kamplarını kapatın!

Bütün mültecileri mahkumlar gibi muamele gördükleri kamplara kapatmak yasa dışıdır. Alman kurumları, mültecileri neonazi saldırıları yaşadıkları ve her türlü sosyal, sağlık ve altyapısal erişimden soyutlandıkları kamplarda yaşamaya zorluyor.

Biz insanız ve insan olma durumumuzun veya insanı ihtiyaçlarımızın sorgulanmasını istemiyoruz.

**İçinde yaşamaya zorlandığımız insani olmayan koşulları değiştirmek istiyoruz.
Bu nedenle mülteciler kampları terk ederek bu tecridi kırdı ve çadırlarda yaşamaya başladı.**

2012 Mart ayından itibaren mülteci protesto kampları bütün Almanya'ya yayıldı. Mülteciler Würzburg'dan Berlin'e 600 kilometre yürüyerek ve 6 Ekim 2012'de Oranienplatz'a vararak, Residenzpflicht'i kırdılar.

Tecridi kırdık ve şimdi Oranienplatz'daki protesto kampımızda kendi hayatımızı ve direnişimizi ortaklaşa ve birbirimizle dayanışma içinde organize ediyoruz.

13 Ekim'de 6000 kişinin desteklediği bir yürüyüş düzenledik. 15 Ekim'de Nijerya elçiliğini sınır dışı etmeleri organize etmek için alman devleti ve Frontex ile işbirliği yapmalarını protesto etmek için işgal ettik. 24 Ekim'de bazı yoldaşlarımız Brandenburger Tor'da açlık grevine başladılar. 27 Ekim'de Waßmannsdort'daki kampta kalan mültecilerle beraber kamptaki tecritlerine ve sürekli karşılaştıkları nazi saldırılarına karşı eylem yaptık.

Ayrıca ırkçı ve kolonyel sığınma politikaları uygulayan Alman kurumlarında haftalık eylemler düzenliyoruz.

Eylemlerimizin tarihlerini web sayfamızdaki takvimde bulabilirsiniz.

www.asylstrikeberlin.wordpress.com

www.refugeetentaction.net

Mücadele protesto kampından devam ediyor. Politik hedeflerimiz gerçekleşene kadar mücadele edeceğiz! Bütün mültecileri tecridi kırmak ve protestomuza katılmaları için cesaretlendiriyoruz ve davet ediyoruz!

“Biz kurban değiliz, mücadeleciyiz!”

